

TYCK TILL!

JÄRFÄLLA

På mitti.se kan du ta del av den lokala debatten.



Gör din röst hörd – här och på mitti.se

Välkommen till din egen sida. Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte? **Skriv din insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare**

- Skicka gärna med bilder! Ditt inlägg får max vara 2 000 tecken och svaren 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i texten.
- Även om du skriver under signatur vill vi ha namn och kontaktuppgifter. Anonyma insändare publiceras inte. Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material.
- Har du frågor? Insändarredaktionen har telefonid måndag-onsdag klockan 13-16. Telefon: 08-550 550 80.



INSÄNT

Fler p-platser vid nybyggen, tack

I nybyggda lägenheter har kommunen beslutat att det ska vara 0,4-0,5 parkeringsplatser per bostad. Jag pratade med en tysk häromdagen och han berättade att de har 1,5 parkeringar per nybyggd lägenhet.

Våra politiker måste inse att vi bor i en förort med dåliga kommunikationer och de som går går ej dygnet runt. Bilen kommer att behövas. Se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser vid nybyggen.

TOMMY, BILÅGARE



Det byggs för få parkeringsplatser vid nya lägenheter, anser skribenten.

Debatt

Sluta acceptera bosättningarna

Jag har den senaste tiden arrangerat ett antal skogsstädningar i Järfälla där frivilliga plockat skräp och städad på allmänningar för att göra naturen ren och fin. Det mesta av skräpet vi plockar upp härrör från bosättare som dragit in stora mängder skräp i skogen och låtit det ligga kvar efter att de lämnat boplatser.

Mängderna sopor som vi frivilliga städar undan bleknar i jämförelse med de enorma volymer som kommunen städar upp. Det är inga små summor det handlar om, uppskattningsvis handlar det om tiotals miljoner varje år – bara för att röja efter bosättningar.

Hur kan detta enorma pengaslöseri få fortsätta ohämmat? Självklart är det rätt att städa i skogarna,

men hur kan det accepteras att nya bosättningar tillåts växa fram om och om igen?

Det finns ett allvarligt systemfel i kommunen om man med ena handen tillåter dylikt förfarande, för att sedan slösa digert med skattemedel med andra handen.

Detta måste få ett stopp. Vi skattebetalare ska inte behöva betala miljontals kronor varje år på grund av ett så uppenbart systemfel som detta.

Jag uppmanar således alla ledande politiker i kommunen att släppa prestige och genomföra de lagändringar som krävs för att sluta slösa med våra gemensamma skattepengar, för dessa är ICKE ämnade att röja bosättningar år ut och år in.

FREDRIK GRUFMAN

Skriv kort!

Då har ditt inlägg större chans att bli publicerat.



Foto: MOSTPHOTOS

Det finns bättre saker att lägga pengar på än OS, menar skribenten.

INSÄNT

Psykvård viktigare än OS

Jag blir ledsen och arg över Stockholms OS-planer. Sådant kostar alltid mer än det smakar. Varför lägger man inte pengar på psykvården i stället, som fungerar väldigt dåligt?

För många år sedan såg jag en intervju med politiker om psykvården, apropå nedläggningen av Beckomberga och många andra ställen. De sa att det var bland de sämsta besluten de tagit, när de sett hur det gick. Men de kommer aldrig att öppna igen, det blir för dyrt!

Man hör och ser dagligen

folk som inte klarar sig ute i samhället. En del begår brott för att bli lite ompyssade och få sällskap. Vissa är i riktigt dåligt skick, vilket drabbar deras grannar.

Nu pratar man om att ta hem IS-folk. Skärper! Vi kan inte ta hand om våra psykiskt sjuka invånare, hur ska vi då kunna hjälpa dessa?

Min önskan är att vi skippar OS och lägger pengarna på nya psykhem och på att hjälpa alla dem som mår dåligt, innan dessa gör saker som de inte skulle ha gjort om de fått hjälp i tid.

TÄNK OM

INSÄNT

Vårdcentralens kösystem påminner om Sovjet på 40-talet

Jag har varit patient på Kallhälls vårdcentral tillräckligt länge för att veta att det kösystem där är minst sagt föråldrat och löjligt. Är det verkligen så svårt att ändra?

Varför måste vi patienter uthärda ett primitivt system där vi måste vänta i kylan före klockan 8.00 på morgonen för att få de värdefulla lapparna i plast som ger oss en chans att träffa en läkare?

Det påminner mig om Sovjet på 1940-talet! Vi lever i 2019 och bör behandlas som europeiska patienter/kunder. Jag förstår bara inte hur utbildade och intelligenta människor som läkare som arbetar på denna vårdcentral kan acceptera ett sådant gammalt system utan att klaga och utan att föreslå några förbättringar under alla år!

När några av oss klagade över kösystemet kom en läkare och gav oss en föreläsning om att ifall vi inte gillar systemet behöver vi inte komma till vårdcentralen! Vad för slags professionalism och attityd är detta, undrar jag i ett land som kallar sig modernt?

Snälla kan någon upplysa mig?

JAN

Veckans hjälte

Tack snälla brandmän

Respekt och stort tack till våra hjältar i olika nödsituationer. Jag ramlade ur sängen och trots många försök under lång tid kom jag bara inte upp.

Ringde 112 och efter bara fem minuter fylldes rummet av fem brandmän och snart låg jag i sängen igen.

BERRA, 78



Läsarfoto

Varför accepterar kommunen bosättningarna och låter skattebetalarna få stå för städningen, undrar skribenten.

INSÄNT

Politikerna borde lära av historien

Marie-Antoinette, som blivit en symbol för de privilegierades slöseri med skattepengar, har många likheter med våra svenska politiker.

När Marie fick höra om brödbristen i landet var hon inte sen att utropa "Qu'il mangent de la brioche!" (Låt dem äta briocheer!)

Precis som när våra politiker köper röster för våra skattepengar, avsedda till vård, skola och omsorg.

Marie-Antoinette kallades Fru Bankrutt (Madame Deficit), vilket belyser hennes oförmåga att förstå elementära ekonomiska sam-

band. Var generös så länge du inte själv drabbas och någon annan betalar (med höjda skatter).

I Svensk politik finns många Herr och Fru Bankrutt, som köper röster för pengar avsedda för vår gemensamma välfärd. Tyckande utan ansvar är billig PR för politiker som saknar åsikter. Tomma "varumärken" marknadsförs på vår bekostnad.

Kontroversiella företeelser sopas under mattan, och de skjuter gärna budbäraren – bara de själva slipper hantera frågan.

Vi vet i dag att Ludvig XVI genomförde en skattechöjning för mycket och därmed förlorade både krona och huvud. Så fungerade det då och så fungerar det fortfarande. Därför ser politikerna om sina hus inför bistrare tider. Ärligen undanhålls miljardbelopp genom skatteplanering och utdelning i bolag. EU-parlamentarikerna åtnjuter samma typ av "skattefrihet" som 1700-talets franska adel.

Vi dödliga får klara oss med fattigpension (eller göra revolution).

KAPAREN



Kan smaka ljuvligt.

Veckans dikt

Hemma!

När du efter en lång och arbetsam dag äntligen kommer hem efter att precis ha missat bussen och därför fått promenera i isande kall blåst och regn ända ifrån tunnelbanan utan varken mössa eller paraply, vill du bara vara sju år, kasta av dig skorna, springa in i köket och bli serverad rykande varm choklad och nybakade bullar.

LISELOTT GRANATH