

TYCK TILL! VASASTAN

På mitti.se kan du ta del av den lokala debatten.



Gör din röst hörd – här och på mitti.se

Välkommen till din egen sida. Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte? **Skriv din insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare**

► **Skicka gärna** med bilder! Ditt inlägg får max vara 2 000 tecken och svaren 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i texten.

► **Även om du skriver** under signatur vill vi ha namn och kontaktuppgifter. Anonyma insändare publiceras inte. Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material.

► **Har du frågor?** Insändarredaktionen har telefontid måndag–onsdag klockan 13–16. Telefon: 08-550 550 80.



☉ Svar

Mitt klimatval: inga barn

Svar på insändaren: "Max ett barn – det bästa för klimatet" den 13 augusti:

● Helt ärligt blir jag faktiskt glad av den här insändaren. Tittar man globalt och hur mycket vi påverkar vår miljö är sanningen att vi är för många. Jorden klarar inte hur många människor som helst, inte som vi lever idag.

Och att skaffa färre barn är ju faktiskt en väldigt bra lösning, som få verkar vara villiga att ens ta upp. Men det är ju inte som att vi inte skaffar några

barn alls, eller som att de som verkligen vill ha barn inte kan ha det. Men känner man sig inte supersugen på det kan man faktiskt göra planeten en tjänst och låta bli.

För min del blir det inga barn. Det känns som det bästa valet jag kan göra. Både för mig själv och för planeten.

Jag hoppas fler vill prata om det som ett alternativ och kan tänka sig det som en bra lösning. Konstant tillväxt håller inte i längden om vi vill överleva som art.

EMELIE



☉ Debatt

Vad ska Naddebo slakta härnäst?

● Jonas Naddebo (C), kulturborgarrådet från "de djupa skogarna" mellan Skinnskatteberg och Ängelsberg, där kulturen representeras av den sporadiskt uppdykande bokbussen och något lokalproducerat bygdespel, har nu (efter att tidigare bland annat förespråkade giljotiner mot stadens råttor) föresatt sig att förbättra stockholmarnas kulturutbud.

För att genomföra det har han valt en originell metod: Stadsbibliotekets Annex vid Odengatan skall tömmas och hyras ut till annan verksamhet, okänt vilken. En del av böckerna flyttas till Kungsholmen, resten ska magasineras – svårtillgäng-

ligt – i Stadsarkivet på Liljeholmen. Om detta har man kunnat läsa i pressen.

Vad som hittills, märkligt nog, inte framkommit är vad som skall hända med tidskrifterna. Det visar sig att Naddebo har en plan även för dessa: de skall flyttas till Facksal 3 i huvudbyggnaden. Vad som får stryka på foten där, för att bereda plats för nykomlingarna, är oklart, men möjligen ett mindre problem jämfört med de övriga.

För att riktigt rejält förbättra kulturutbudet avser nämligen Naddebo, enligt uppgift från personalen, att halvera antalet tidskriftsprenumerationer – från ungefär 400 till 200.

Kulturborgarrådet menar att det hela – tillsammans med nedskärningen på 90 tjänster inom kulturförvaltningen (varav 40 på stadsbiblioteket) – innebär ett lyft för kulturen i Stockholm.

Tanken på att han rimligtvis har hela stadshuset med sig i denna bedömning är inte direkt uppiggande. Vad avser Naddebo att lägga på slaktbänken nästa gång?

CLAES TRYGGER
Tidskriftskonsument

Skriv kort

Då ökar chansen att komma med.



Foto: MOSTPHOTOS

Att bekämpa narkotika borde vara viktigare än kampen mot rökare, menar skribenten.

INSÄNT

Knark gör mera skada

● Apropos att vissa nu kräver rökförbud på balkonger. Jag är så trött på att läsa om alla olika förslag på förbud mot rökning att jag allvarligt börjar tro att samhället har gått så långt att man accepterar alla hemskheter som narkotika och alkohol för med sig.

Man talar mycket om att utsätta sin omgivning, framförallt barn, för dessa hemiska cigaretter. Jag håller med, men mina tankar går till de barn som inte vill gå hem efter skolan eller hatar loven för att de har ett helvete med sprit-/drogpåverkade föräldrar.

Jag lider med föräldrar som letar efter sina barn i olika knarkarkvartar, som är rädda för sina egna påtända och aggressiva barn när de äntligen hittar hem, eller föräldrar vars barn dör i gänguppgörelser, som ofta handlar om narkotika.

Samma engagemang som finns mot rökning önskar jag fanns för att bekämpa narkotika och alkohol. Det är betydligt viktigare än att min granne röker på balkongen.

FÖRE DETTA RÖKARE
– NU SNUSARE

INSÄNT

P-vakter borde få fler arbetsuppgifter

● Om polisen är osynlig ute på stan så är parkeringsvakterna i stället desto synligare. Överallt ser man dem på gatorna i sitt idoga värv med att övervaka bilisterna.

Det är mig en gåta att man inte kan nyttja denna resurs bättre genom att utöka deras arbetsområde så att det omfattar hela gaturummet.

I deras arbetsuppgifter som gatuvakter kan, förutom hindrande bilar, exempelvis ingå att hålla ordning på elsparkcyklar, sopsäckar, kontrollera rökförbud, allmän nedskräpning, felanmälan av trasig gatumöblering, notera hinder för synskadade och hålla efter uteserveringar som brett ut sig för mycket.

I deras befogenhet bör även kunna ingå möjligheten att utfärda böter, så som man gör för bilisterna. Allt i syfte att få en renare och trivsammare stad.

STOCKHOLMSVÄN

INSÄNT

Stort tack för den här sommaren på badet

● Badsäsongen är snart slut och då vill jag hälsa all personal som jobbat på Vanadisbadet.

Ni har skött er uppgift perfekt och skapat god stämning även när det blev packat med besökare under de varmaste dagarna.

Vi ses nästa sommar.

AGNES (STAMMIS)



Gatuvakt och p-vakt i ett?



Skribenten oroas över nedskärningarna på stadsbiblioteket

Foto: MOSTPHOTOS

INSÄNT

Din katt blir sjuk av människoföda

● Varför får katter diabetes?

Jag önskar att alla kattägare läser och funderar över detta. Och kom inte med argumentet: "Men hen tycker ju så mycket om den maten." Ja, barn älskar glass och godis också, men det ska inte vara deras vardagsmat.

Ett utdrag ur den utmärkta sidan kattstatus.se: "Katten är varken fysiskt eller kemiskt rustad för att hantera kolhydrater: Den har fel sorts tänder och käkar, för liten magsäck och för korta tarmar. Den saknar fler av de enzym som bryter ner

kolhydrater och har inte ett tillräckligt väl utbyggt system för att reglera de svängningar i blodsocker som uppstår när det är kolhydrater i maten. Rovdjur är byggda för att ha en konstant blodsockernivå."

Många kattägare tror att veterinärer vet vilket foder som är bra, men veterinärer är oftast inte utbildade i näringslära (eller bryr sig om det med tanke på hur mycket annat de måste lära sig).

Min önskan är att alla ska läsa innehållsförteckningen på sitt kattfoder. Om det innehåller socker, span-

mål, färg- och smakämnen så skippa det.

Det är så otroligt vanligt numera att katter får diabetes och andra "moderna" sjukdomar, som sedan ska medicineras bort, när det från början handlar om att de har fått fel mat av sin ägare.

Du sparar både tusentals kronor i vårdavgifter, livslängd och år av pina för din katt om du tänker, läser och reflekterar över maten du ger din katt.

MAMMA MIAOU



Mer protein, mindre kolhydrater, tack.

Foto: MOSTPHOTOS

INSÄNT

Varva ner med haiku

● För en jäktad nutidsmänniska kan det vara avkopplande att sitta ner – på balkongen, i parken, vid skogskanten – och skriva en haiku-dikt.

Haiku är ursprungligen en japansk kortdikt som blev populär redan på 1600-talet. Den består i senare europeiska versioner ofta av tre rader med 5-7-5 stavelser. Haikun innehåller en årstidsmarkör samt en fokusändring/övertäckning. Nedan lite inspiration.

GÖRAN AURELIUS



Fuktig spindelväv
darrar i morgonljuset
- dagen vill komma

I varma vinden
glittrar solen på vägen
- åran vilar nöjd