

TYCK TILL!

SÖDERORT

På mitti.se kan du ta del av den lokala debatten.



Gör din röst hörd – här och på mitti.se

Välkommen till din egen sida. Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte? **Skriv din insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare**

- ▶ **Skicka gärna** med bilder! Ditt inlägg får max vara 2 000 tecken och svaren 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i texten.
- ▶ **Även om du skriver** under signatur vill vi ha namn och kontaktuppgifter. Anonyma insändare publiceras inte. Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material.
- ▶ **Har du frågor?** Insändarredaktionen har telefontid måndag–onsdag klockan 13–16. Telefon: 08-550 550 80.



INSÄNT

Tamsons kontroll-nit hade behövts tidigare

● Högre spärrar, hårdare kontroller och ännu högre böter. Det kan bli Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) eftermäle. Ingen har väl som han konsekvent och ihärdigt framhävt dessa åtgärder som en sorts universallösning på problemen i kollektivtrafiken. Nu vill han dessutom ha en lagändring som kan resultera i skyhöga böter vid uteblivet färdbevis. "Om

vi ser mellan fingrarna när det gäller små brott öppnar vi dammluckan för grövre brottslighet", säger Tamsons i en intervju i Mitt i.

Nog skulle väl hans nitiska kontrollbehov ha behövts bättre vid projektet Nya Karolinska, där hans partikamrater definitivt öppnat dammluckorna.

Det här är att sila mygg och svälja kameler.

BULLEN

Debatt

Kan någon ge en förtvivlad mamma ett råd?

● Ytterligare en kort skoldag, och jag får titta på hur min 13-åriga son sitter timme ut och timme in framför skärmen.

Fortnight, som numera också delar ut pengar i turneringar, tar allt engagemang. Det tar aldrig slut. Så jävla arg är jag.

Som mamma har jag använt alla kloka argument och vädjan till annat här i livet. Jag måste *sälja in livet* till mitt barn. Det borde naturligtvis toppa spelens och skärmens utbud.

Faaan! Jag är både kreativ och spontan, lekfull och närvarande. Jag försöker inspirera till massor av annat – men det är omöjligt. Hopplöst!

Jagger upp. Snart orkar jag inte se det mera. Friska kroppar som borde röra sig, hjärtan som behöver glädjas tillsammans med andra människor. På riktigt!

Jag skiter i om ni tycker att det är så här som dagens ungdomar möts. Jag skiter i det, för det känns i magen att det har

gått över gränsen nu. Jag har en snäll, vanlig, schyst kille som sitter fast. Han säger att alla i klassen gick hem till sitt. För att spela eller titta i sin skärm. Jag säger inget mer. Får tårar i ögonen och vet inte om jag är arg på alla föräldrar eller på speltillverkarna. Jag vet bara att jag vill skröka rakt ut.

Vi serverade inte detta, eller? Det var väl inte mitt fel...? Det smög sig bara slugt in i barnens allra trygga rum.

Håller jag på att bli galen och överdriver, eller är vi fler med denna eviga kamp, undrar jag?

Det känns så ensamt och tyst kring det här!

EN ROND MOT SKÄRMEN = HOPPLÖST

Skriv kort

Om du fattar dig kort ökar chansen att komma med.



Kidnappar ungas liv?



Foto: MOSTPHOTOS

Borde vi arbeta mindre?

INSÄNT

Åtta timmar är för länge

● Nu är det exakt 100 år sedan lagen om åtta timmars arbetsdag antogs.

Sedan dess har fackligt aktiva sett till att vi fått semester och föräldraledighet. Men arbetsdagen är fortfarande åtta timmar, och många jobbar ännu längre än så.

Ingen ångrar på sin dödsbädd att den jobbade för lite. Många av oss vill gärna ha mer tid till familj, vänner eller egna engagemang. Men kan marknaden tillåta det?

Arbetstidsförkortning är inte bara önskvärd och möjlig, utan också nödvändig.

Ett samhälle som bygger på maximal konsumtion och aktieutdelning klarar inte klimatkrisen. Vi behöver sätta andra mål: mer fritid, slopad arbetslöshet och högre grad av självförsörjning.

Det finns inget "naturligt" i just dagens system. Det är skapat av människor och kan också förändras av oss.

Ett första steg kan vara sex timmars arbetsdag. En passande present till hundraåringen som gick ner i arbetstid.

FRIHETSÄLSKAREN

INSÄNT

Värna naturen – ta bort cigarettfiltren

● Fimpberget talar sitt tydliga språk. Enklast vore att återgå till cigaretter utan filter. Minns att det var trögt i början med filter: "Det känns som att röka med tampong", hette det då.

Men filter var nyttigare, eftersom giftämnen fastnade i filtret. Giftämnen som nu hamnar i vår miljö i stället.

Nu är det dags att återgå till filterlösa cigaretter. Alternativt ta fram filter som löser upp sig som cigaretten efter en regnskur.

Och varför är det så svårt att slänga det tomma cigarettpaketet i papperskorgen? Jag skulle kunna plocka cirka tre paket om dagen i mitt kvarter. Bra gymnastik, men...

LILLO SJÖBERG



INSÄNT

Låt utländska företag konkurrera om posten

● Något måste göras åt Postnord.

De säger att de håller på och förbättrar saker. Men drabbas man av dem så vet man att det inte stämmer.

Släpp in postföretag från utlandet. Det kan inte bli sämre än det är nu.

Till och med Kina, Ryssland, Iran och Nordkorea skulle sköta det här bättre.

EN SOM HAR DRABBATS AV POSTNORD

Skribenten vill se fler postaktörer.



Veckans dikt

Ett antal dagar

*Ett antal dagar har vi fått
Ett eget liv i stort och smått
En stund på jorden där vi går
Och både kallt och varmt vi får
Isol och regn vi vandrar här
Och våra steg nu framåt bär*

*Med våra kära tätt och nära
Och en och annan läxa lära
Ett liv i kärlek och i sång
Det känns igen på vägens gång*

*Så se'n till slut vid stigens ände
Till minnet av oss några kände
En glädje som är kanske stor
I många hjärtan ännu bor*

*Så lev ditt liv med sol i sinne
För dig själv det bästa minne
Ett liv på jorden är så kort
Och inte till att slösas bort*

*Glöm ej bort att vägen smycka
Med allt gott för egen lycka
Se på allt med öppen blick
På det liv som du nu fick*

*Lev den dröm du vet är sann
Din glädje du i hjärtat vann
Lugn och ro i själen fick
När du rätta vägen gick*

GUNILLA EDEBORN



Foto: MOSTPHOTOS

Går du den rätta vägen?

INSÄNT

Använd "fuskmiljarderna" till att anställa fler inom välfärden

● Kan någon förklara varför nästan alla kommuner och landsting hela tiden tjarar om att de måste spara, till exempel genom att skära ned på personal och kanske höja skatter – samtidigt som de har råd att köpa fejkat vägsalt för miljarder, fejkade våtserverter för miljarder, skumma stödstrumpor för miljarder, och mer därtill?

Dessutom har de råd att betala olika bidrag till bidragsfuskar, även det för många miljarder.

Allt detta, som det verkar, i god tro och man slår sig för bröstet och tycker att man är så duktigt med välfärden!

Min tro är att om kommuner, landsting, och även skatteverk anställer några duktiga personer som kollar igenom bokföring och ekonomi och utbetalningar, så skulle nog väldigt många "fuskmiljarder" hittas som i stället kan användas till att anställa den vårdpersonal, de lärare och de poliser som det är sådan brist på.

KARLSSON