

TYCK TILL!

ÖSTERMALM

På mitti.se kan du ta del av den lokala debatten.



Gör din röst hörd – här och på mitti.se

Välkommen till din egen sida. Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte? **Skriv din insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare**



► **Skicka gärna** med bilder! Ditt inlägg får max vara 2 000 tecken och svaren 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i texten.

► **Även om du skriver** under signatur vill vi ha namn och kontaktuppgifter. Anonyma insändare publiceras inte. Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material.

► **Har du frågor?** Insändarredaktionen har telefonid måndag–onsdag klockan 13–16. Telefon: 08-550 550 80.

INSÄNT

Dålig planering gräva upp nya gångbanan

● Hej Östermalms stadsdelsförvaltning. Rätt nyligen (för 1–2 år sedan) asfalterades halva Askrikegatan gångbana om. Det tog väl sisådär 3–4 månader.

Till min förvåning har man grävt upp gångbana igen för att där installera nya elledningar.

Jag undrar om någon på stadsbyggnadskontoret tänkte på att man hade kunnat göra dessa två jobb sam-

tidigt? Då skulle man spara pengar och vi fotgängare behövde inte dras med stöket två gånger om.

Men det är väl så det fungerar när det finns oändlig tillgång till skattemedel som finansierar någons brist på planeringsförmåga?! Det skulle inte alls förvåna mig om gatan grävs upp nästa år för att man vill förnya vattenledningar...

MB

Debatt

Min son kommer inte att ränna runt och klottra

● Jag läser om gråtande mammor som saknar sina mördade söner.

Det är en enorm tragedi att få sitt barn mördad. Men varje gång jag läser dessa artiklar tänker jag: varför?

Min son kommer garanterat inte att skjutas på en parkeringsplats med droger i fickan. Han kommer inte heller att ränna runt på nätterna och klottra.

Det handlar mycket om uppfostran och att ta sitt föräldrans ansvar.

Skulle han plötsligt röra sig med stora summor pengar, bära märkeskläder med tveksamt ursprung, eller hänga med "kompisar" som ger fel vibbar då kliver jag in direkt.

Att gråta ut i en tidning i efterhand är ett misslyckande som förälder.

En majoritet av skjutna/mördade ungdomar har varit involverade i narkotikahandling. Det finns således ett tydligt orsakssamband mellan att langa droger och att bli mördad. Jag förväntar mig inte att föräldrar är experter på kausalitet, men att man ältar konsekvenserna och helt undviker orsaken är förbryllande. Inte ens tidningarna tar denna diskussion om orsak och verkan. Säljer man inte droger då minskar risken att bli mördad. Vem förstår inte det?

Om alla förstår det självklara, varför tar föräldrar inte sitt ansvar för uppfostran? Varför lär de inte sina barn att skilja på rätt och fel? Varför skrivs det inte om denna självklarhet?

Föräldrarna ansvarar för uppfostran, det gör inte skolan eller (den uppeldade) fritidsgården.

Det är "världens finaste pojkar" som mördas, men att många av dem fanns med i vapen- och drogärenden hos polisen nämns inte.

HASSE

Skriv kort

Då ökar chansen att ditt inlägg kommer med.



Foto: MOSTPHOTOS

Irriterande?

INSÄNT

Sluta reta er på barnen

● Jag är uppväxt med en genomgående respekt för äldre. Men var är de äldres respekt för mig och mina barn?

Jag har de senaste veckorna erfarenhet av otrevliga one-liners från äldre när jag varit ute med barnen.

Förra veckan klättrade två barn i ett träd (ett perfekt klätterträd) när en förbipasserande kvinna grymtar: "Ta bort barnen från träden, det är inget klätterträd och det tillhör föreningen."

Men kära nå'n. Träd som träd, och glada barn i trädet förstör väl inte omgivningen?

Senast i dag satt min yngsta och inspekterade en larv på gatan (som för en gångs skull inte var belamrad med cyklister). Men det skulle hon inte gjort, för då kom surtant 2 förbi och muttrade att vi gick på fel sida av vägen?!

Har våra äldre förvandlats till uppnosiga tvååringar som ska bjäbba av sig på allt?

Det gäller inte alla så klart, men ni där ute som känner igen er, dags att muntra upp sig!

MAMMA TILL GLADA UTFORSKANDE BARN

Replik

Kulturen måste spara – men andra kostnader tillåts löpa amok

Replik på insändaren "Vad vi slaktar är de skenande hyrorna" den 17 september:

● Kulturborgarrådet Jonas Naddebo, C, menar i inledningen av sitt svar att jag sprider felaktiga uppgifter om nedmonteringen av Internationella biblioteket och Tidskriftsbiblioteket.

Några rader längre ner tillstår han att jag har rätt: IB flyttas och en stor del av boksamlingen magasineras; tidskrifterna kommer att spridas ut på ett flertal bibliotek. Hur många prenumerationer som blir kvar är oklart.

Naddebo hänvisar till sparkrav. Enligt uppgift rör sig besparingen om 5,8 miljoner kronor per år. Låt oss sätta summan i relation till några av stadens projekt: Nya Slussen, ursprungligen kostnadsberäknad till 8 000 miljoner kronor, är nu uppe i 13 300 miljoner. Den senaste – men säkerligen inte sista – uppräknningen meddelades för några veckor sedan: 700 miljoner.

Renoveringen av Östermalmshallen har blivit ungefär dubbelt så kostsam som utlovat och är nu uppe i 1 000 miljoner. Utbyggnaden av Liljevalchs konsthall har blivit flera gånger dyrare än tänkt. Cykelbanan på Värtavägen slutade på 90 miljoner mot ursprungligen beräknade 30 miljoner.

Stadshusstyret uppvisar som synes en monumental inkompetens då det gäller handhavandet av medborgarnas pengar. Varför skall detta tillåtas gå ut över kulturen?

CLAES TRYGGER

skattebetalare och tidskriftskonsument

Foto: MOSTPHOTOS



Signaturen Hasse efterlyser föräldrans ansvar.

INSÄNT

De dör för vår bekvämlighets skull

● Vi ser inte, vi hör inte, vi känner inte doften av våld och död när vi köper kött, ost, mjölk och ägg i affären.

Vi ser inte en unge, en mor, en levande varelse som dog för vår bekvämlighet och våra smaklökarers skull.

Vi ser en ingrediens, en produkt, en sak, som vi stoppar i vår kundvagn.

Men vet att varje ostskiva, varje paket köttfärs, varje ägg kommer från en kännande individ som, precis som du och jag, kunde känna glädje, kärlek, smärta och ångest, och som ville leva för sin egen skull.

TESS HÉRISSE



Veckans dikt

Höst

Sommaren har slutat andas
sista sucken blir en höststorm
Kalla fötter ritlar nya värmekurvor
slumrande teknik vaknar
Duntäcken som trängs på vinden
singlar sakta ner

MATS HANSSON

Foto: MATS HANSSON

Från Mitt i:s Facebook



Även på Facebook går debatten het. Här några röster om att bostadsbyggandet i Stockholmsområdet tvärnitar – trots skriande bostadsbrist.

Vilken jäkla bostadsbrist! Bygg en ny stad någon annanstans! Alla kan inte bo i Stockholm. Alla grönområden tas i anspråk! Trafiken har fått hjärtinfarkt! Brasilien byggde en ny huvudstad. Kan de så kan Sverige också!

Politikerna sviker ungdomar som vill starta sitt liv och skaffa sitt första boende, en fantasidrom sedan länge.

Sluta bygga bostadsrätter, vi behöver fler hyresrätter.

Ta kontroll över andrahandsuthyrningen samt alla "inneboende" så kommer säkert fler bostäder fram hux flux.

En lågkonjunktur inleds oftast med just detta scenario, att byggandet av bostäder minskar.

Bostadsbrist? Skulle nog påstå att det nya som byggs är alldeles för dyrt ...