

TYCK TILL!

KISTA

På mitti.se kan du ta del av den lokala debatten.



Gör din röst hörd – här och på mitti.se

Välkommen till din egen sida. Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte? **Skriv din insändare eller debattartikel i webbformuläret på mitti.se/insandare**

- **Skicka gärna** med bilder! Ditt inlägg får max vara 2 000 tecken och svaren 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera i texten.
- **Även om du skriver** under signatur vill vi ha namn och kontaktuppgifter. Anonyma insändare publiceras inte. Redaktionen ansvarar inte för insänt, ej beställt material.
- **Har du frågor?** Insändarredaktionen har telefonid onsdagar klockan 13–14. Telefon: 08-550 550 80.



INSÄNT

Varför så långa koppel?

● Jag har aldrig förstått vit-sen med dessa långa hund-koppel.

Vill inte husse/matte ha hunden för nära sig?

Tror husse/matte att hunden mår bättre av att gå 5–10 meter framför? Eller att hunden får bättre motion då? Ja, man kan ju undra.

Kopplen är i alla fall ofta i vägen och irriterande för andra trafikanter, till

Lagom längd?



och med livsfarliga för en fotgängare eller cyklist som snubblar över kopplet när husse/matte och hunden går på var sin sida om vägen.

När kopplet är långt är det inte ovanligt att hunden går lite kors och tvärs över vägen helt okontrollerbar av husse/matte.

Många är rädda för, eller allergiska mot, hundar. De tycker inte heller att det är trevligt med hundar som inte är under riktig kontroll.

VANLIG MOTIONÄR

Debatt

Tamsons, ändra dig om årskorten!

● Kära Kristoffer Tamsons (M).

I år tänkte jag göra en riktigt god investering och köpa ett årskort för mina hårt förvärvade slantar. Tidigare år har jag dragit mig för sådana utsvängningar, men i samband med den orimliga höjningen av månadskortet som annonserades i slutet av förra året kände jag mig tvingad att försöka spara in en slant.

Tidpunkten för investeringen var i teorin ypperlig, men i praktiken innebär den inget annat än ett gåvobrev till Stockholms lokaltrafik.

I tider när vi resenärer ombedes undvika att färdas med kollektivtrafiken, borde man väl kunna förvänta sig en skälig kompensation.

Vi som någon gång stått inför utmaningen att sälja en bostad vet att det ibland ramlar in skambud, du vet ett bud så långt under det man förväntat sig att man fullkomligt häpnar. SL:s bud vad gäller belopp att få tillbaka vid återköp går inte ens att

likställa med ett skambud. Budet bygger på en noga genomtänkt avdragsmodell. SL gör avdrag om 102 kronor per dag från inköpsdatum för ett årskort som inte används. På tre månader förvandlas alltså årskortet till en plågsam påminnelse om hur en förbrukad halv månadslön ser ut i plånboken.

En godtagbar kompensation vore att erbjuda alla som köpt årskort möjligheten att pausa det från den 1 april. Då gick representanter från era egna led ut och bad oss dagliga pendlare att inte nyttja kollektivtrafiken.

Vi fortsätter alltså att betala för något vi inte bör använda. Alla stackars pensionärer som lagt undan för att ha råd med ett årskort till reducerat pris får bittert ta skeden i vacker hand.

Jag har stor förståelse för den redan ansträngda ekonomiska situation som råder i Regionen, men att slå mot dem som redan ligger kan inte vara rätt väg.

Än är inte försoningens tid förbi herr Tamsons. Tryck på paus-knappen, större uppoffringar har gjorts av människor som förlorat mer än du och jag.

TONY BRYDNER

Skriv kort!

Då ökar chansen att komma med!

Veckans teckning

SMÅSTÖLDER



PETS

INSÄNT

Sluta kalla oss "brukare"

● "Brukare" är en förklenande benämning. Brukare = förbrukare = belastning = kostnad.

Jag, med många andra, finner ordet cyniskt och förolämpande. Ordet visar på samhällets nedvärderande syn på äldre. I andanom kan det tydas: "Bör stå med mössan i hand."

Det vore i stället på sin

plats att tillmäta människor, som tidigare har bidragit till dagens samhälle, rätt till hjälp utan förklenande tillmälen.

Begreppet är obegripligt nog sanktionerat av socialstyrelsen, men hatat av "brukarna".

R BERGGREN

INSÄNT

Gå på vänster sida!

● Det är jättebra att så många är ute och rör sig, men på kombinerade gång- och cykelbanor (utan linjer) behöver vi alla följa vissa regler.

Tänk trafikerad väg; vi cyklar till höger och går till vänster. Vi som cyklar väjer för gående om ni bara lämnar plats. Med andra ord var lite uppmärksam, gå inte över hela vägen och håll hunden kopplad. Följer vi detta blir det säkrare och trevligare för oss alla.

CYKLIST SOM FÖRSÖKER VISA HÄNSYN

INSÄNT

Är fimparna orsak till våra många coronafall?

● Jag har en undran. Kan alla dessa fimpas som slängs på marken vara en orsak till att Järvaområdet har så många coronafall? Har någon forskat på om viruset kan smitta via fimpas?

ANKI

INSÄNT

Ägare utan ansvar?

● Kanske på tiden att vi rannsakar oss själva. Utförsäljningar av äldreboenden, förskolor, sjukhus och skolor. Ägarna idag har tydligen inget ansvar alls. Nu grasserar en pandemi och då blir allting åter samhällets ansvar. Prislappen sänks och skattebetalarna får reparera.

Min önskan är ett bättre och mänskligare samhälle, där inte pengarna styr.

MAGU

Tar staten för stort ansvar?



Vårdikt

Du sköna – kyliga maj

Sällan blommar träden
Som just i detta nu
Och sällan stiger solen
Långt innan klockan sju

Men det vi trott om sköna maj
Är nu helt som förbytt
Jag frågar nu, Du sommar
Var fasen har du flytt?!

CB



Vårvärmen dröjer.

INSÄNT

Förgifta inte oss hemmajobbare

● Hej alla rökare som sitter hemma och jobbar. Ni går ut på er uteplats eller balkong x antal gånger per dag, det kan bli 60 gånger.

Ni stänger er egen balkongdörr så att röken inte kommer in hos er, men vi andra som oxå är hemma och vill ha dörren öppen, vad ska vi göra?

Visa lite respekt och gå ut på gatan i stället och sug i er nikotinet och tjäran, så att vi passiva rökare får leva lite längre!

GILLAR INTE RÖKARE



Covid-19-pandemin har satt ljuset på förhållandena inom hemtjänsten. Foto: MOSTPHOTOS

INSÄNT

De sköraste träffar flest

● Pandemin tog sig in i äldreomsorgen.

Jag är inte förvånad. För som äldreomsorgen är organiserad idag är det de äldre som borde ha kontakt med så få vårdpersonal som möjligt, de äldsta och sköraste, som har flest kontakter. Speciellt de många som trots omfattande vårdbehov bor hemma med hemtjänst.

Ju större vårdbehov, desto mera behov av insatser, och ju fler personal. Och om denna personal inte har förutsättningar för att sköta sitt arbete, för lite skyddsut-

rustning, för lite utbildning, för lite tid...

Gör om – gör rätt. Organisera arbetet så att antalet vårdpersonal per brukare blir så litet som möjligt och se till att personalen har tillräckligt med tid, tillräckligt med utbildning och utrustning.

Och glöm inte vad social isolering kan leda till. Använd telefonen och sociala media – och kom ihåg att alla inte har barn och barnbarn. De kan bli ensamast av alla...

ANN-MARIE STRÖMBERG