

I KORTHET

Berusad kvinna nära drunkna

GAMLA STAN En berusad kvinna var nära att drunkna vid Riddarhuset natten till lördag.

Personer såg kvinnan falla i vattnet vid midnatt och slog larm.

Hon plockades upp av räddningstjänstens dykare och fördes till S:t Görans sjukhus.

Hennes tillstånd ska inte vara livshotande, enligt Räddningstjänsten.

Drogliberaler i lugn demonstration

GAMLA STAN Det gick lugnt till när cannabisförespråkare demonstrerade i lördags, uppger polisen. 250 personer marcherade från Sergels torg till Stortorget till stöd för en liberalare drogpolitik.

Demonstrationen anordnades av organisationen Svenska normal och var en del av Million marijuana march som pågick samtidigt i 197 städer runt om i världen.

35-åring rånad av knivbeväpnad man

HÖGALID En 35-årig man rånades på Varvsgatan i onsdags.

Mannen var på väg hem när han upptäckte att två män följde efter honom.

Plötsligt ryckte en av männen tag i hans väska och började dra i den.

När 35-åringen ropade på hjälp tog mannen fram en kniv och hotade honom. 35-åringen tog fram sin plånbok och visade att han inte hade några pengar. Rånarna tog då hans SL-remsa.

Men när de försökte ta hans mobiltelefon lyckades han slita sig loss och fly.

Kvinna avled efter kejsarsnitt

SÖDERMALM En kvinna har avlidit efter ett planerat kejsarsnitt på Södersjukhuset.

Dödsfallet inträffade några dagar efter operationen.

De uppgifter som figurerat om att kvinnan förblödde och att tjocktarmen skars av stämmer inte.

– Kvinnan dog av en infektion. Sen får utredningen visa vad den berodde på, säger Gunilla Oden-sjö, chefsläkare på Sös.

Trots att komplikationen är välkänd är risken att råka ut för den liten, säger Gunilla Oden-sjö.

– Det är väldigt sällsynt att sånt här händer.

Enligt Gunilla Oden-sjö är dödligheten i samband med förlösning mellan 1 och 3 dödsfall per år i hela landet.



”Jag tog över en ruin. Om jag inte hade blivit lovad att köpa huset hade jag aldrig gett mig in i det”, säger Abas Asly.

FOTO: ULRIKA LIND

Billströms löfte var ingenting värt

Abas Asly kämpade förgäves för att få köpa Tegelhuset.

I flera år har krögaren Abas Asly blivit lovad att få köpa Tegelhuset i Fatbursparken, som han rustat upp för stora summor. Men nu säger politikerna nej. Igen.

– Jag är ett offer för deras stridigheter, säger Abas Asly.

Abas Aslys restaurang Tegelhuset ligger nedanför Söder torn i Fatbursparken. När han första gången fick syn på den gamla banvaktsstugan från 1859 var huset förfallet och rivningshotat. Det var 1989 och varken Söder torn eller Bofills båge var byggda.

– Hela området var slum. Det var järnvägsspår i Fatbursparken och här låg en gammal skrot. Ingen ville ha ett förfallet hus här, säger han.

Gamla fotografier visar att Tegelhuset saknade fönster, dörren var nedklottrad, tapeterna nedrivna och toalettgolvet täckt med avföring. Men Abas Asly såg husets potential.

Vid ett möte med gatu- och fastighetskontoret blev han, enligt egen utsago, lovad att få köpa fastigheten mot att han rustade upp den. Men inga papper skrevs, istället fick han ett tidsbegränsat hyresavtal.

– Jag var väl naiv som startade

renoveringen innan jag fått ett skriftligt avtal. Men egentligen gäller ju ord juridiskt, säger han.

ISJU ÅR KÄMPADE han och hustrun Danka Asly med att få byggnaden i ordning. Sedan startade utbyggnaden av Södra stationsområdet och huset hamnade bakom en gigantisk hög med schaktmassor. – Vi öppnade restaurangen men det gick ju inte eftersom det var en byggarbetsplats, säger Abas Asly.

Motgångarna fortsatte även sedan bygget blev klart. De bygglov han sökt för att kunna bedriva restaurangverksamhet har

överklagats av en granne i Söder torn. Det har lett till ständiga ekonomiska avbräck eftersom restaurangen tvingats stänga långa perioder.

Det enda som gjort att han orkat kämpa vidare är fortsatta löften om att han äntligen skulle få köpa huset och starta sin drömrestaurang. Politiker från skilda håll har tidigare engagerat sig i hans sak. Både Stella Fare, Sten Nordin och Annika Billström.

I ETT PRESSMEDDELANDE från 2002 säger Annika Billström: ”Tegelhuset är ingen partiskiljan-

de fråga, oavsett vem som vinner valet kommer vi före årsskiftet att ha ett avtal klart för försäljning av huset.”

I år, fyra år senare, har hennes partikamrater i fastighets- och saluhallsnämnden röstat nej till en försäljning.

Kvar står Abas Asly bedrövad. – Så länge huset var förfallet var det inga myndigheter som brydde sig. Men nu när jag har räddat det så sitter jag i skiten, säger han.

ANNA RÖNINGREN

anna.ronngren@mitti.se
tel 550 551 27

Abas ett offer i rosornas krig

Abas Asly har hamnat mitt i rosornas krig. Borgarrådet Annika Billström (s) hävdar att hennes löfte om försäljning kvarstår. Karin Wanngård (s) i fastighets- och saluhallsnämnden säger nej.

Förslaget låg klart i nämnden: Tegelhuset skulle säljas till Abas Asly. Men s-politikerna gjorde en kovändning.

Det förvänar vice ordförande Rolf Könberg (m):

– Jag trodde vi var överens om

att vi skulle städa bort den här gamla surdegen som varit en följetong i flera år, säger han.

En källa Mitt i talat med antyder att Annika Billström gett förvaltningen i uppdrag att komma fram till att huset ska säljas. Tydligt är dock att de lokala socialdemokraterna inte backar upp hennes löften. I ett brev som lämnats in till fastighets- och saluhallsnämnden från Maria-Södra stations socialdemokratiska förening står: ”Vi kräver att den av kontoret inleda försäljningsprocessen genast avbryts.”

I ett särskilt uttalande framför nämndordförande Karin Wanngård tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att de anser att det är oskäligt att sälja fastigheten till föreslaget pris och att det är olämpligt att stycka av parkmarken i ett av stadens mest attraktiva områden.

Karin Wanngård har inte gått att nå för en kommentar, medan Annika Billström via sin presssekreterare låter hälsa att hennes löfte kvarstår.

ANNA RÖNINGREN